



Information om Shin-Kyokushinkai, World Karate Organization.

I syfte att tydliggöra skillnaden mellan vår organisation och andra Kyokushin-organisationer, har Japans nationella organisation den 11 juli ändrat sitt namn, symbol och kalligrafi. Det nya namnet är Shinkyokushinkai och symbolen Kokoro (eller Shin). För Sveriges vidkommande betyder detta i praktiken ingenting. SKK kommer att fortsätta med samma namn, symboler och kalligrafi som tidigare.

Då detta väcker många känslor hos alla sanna Kyokushin-utövare är det på plats med en förklaring hur detta kommer sig.

Bakgrund

Efter Sosai Oyamas bortgång den 26 april 1994 presenterades ett testamente där Shokei Matsui skulle vara arvtagare till Kyokushinkai och leda det praktiska arbetet i träningshallen. Umeda Yoshiaki skulle bli president för Kyokushin Shogakukai Foundation och Great Mountains Inc. Kyokushinkaikan och International Karate Organisation skulle sammansmälta i Kyokushin Shogakukai. Detta accepterades först i stort av nästa alla japanska Branch Chiefs efter en hel del samtal. Matsui sa, att han inte skulle ta uppdraget om han inte hade allas stöd. Efter ett år framkom det dock följande: Testamentet hade förklarats ogiltigt och falskt i såväl Familjerätt som Tingsrätt. Matsuis beroende av sina tidigare sponsorer (varav några var testamentets vittnen och främsta förmånstagare!) var oacceptabelt. Deras kontakter med den undre världen var helt olämpligt för en Budo-organisation. Han samarbetade inte heller med sina seniorer på ett önskvärt sätt. Han ville dessutom ändra mycket i såväl kihon som kata för att det inte var rationellt.

Den främsta anledningen till att testamentet inte var giltigt var att det i formen av ett "i sista minuten"-testamente hade fyra vittnen. Enligt japansk lag så är det möjligt även utan testamentatorns underskrift att upprätta ett testamente om det är omöjligt för testamentatorn att själv skriva under dokumentet. Sosai hade inte skrivit under testamentet. Problemet var att det var speciellt vittnet Umeda Yoshiaki som var förmånstagare till testamentet. Vidare var det en rad andra förhållanden

som sänkte testamentets trovärdighet till exempel var två av dottrarnas namn felstavat.

Dagen testamentet undertecknades av vittnena gick Sosai själv på toaletten samt åt sin mat med åtpinnar.

Den 5 april 1995 röstade 38 japanska Branch Chiefs mot 5 att Matsui skulle avsättas som Kancho. Han skulle dock inte uteslutas utan kunna fortsätta som Branch Chief. Det var hans ledarskap och kontaktvärld som så kraftigt ifrågasattes, speciellt då det inte längre fanns några trovärdiga dokument som utsåg en arvtagare.

De 38 Branch Chieferna önskade fortsätta Sosais önskan om en demokratisk organisation som skulle närma sig den Olympiska idrottsrörelsen. Denna process hade Sosai startat redan 1991 med bl a nya stadgar för IKO. De valde då Nishida Yukio till ny ordförande. Matsui accepterade inte detta beslut utan börjande forma sin egen organisation. Han hade 5 Branch Chiefs med sig och började snabbt utse nya samt att gradera unga utövare.

I Sverige gjordes en omröstning i demokratisk anda av klubbedarna i organisationen att ansluta SKK till Nishidas ledarskap då SKK önskade fortsatt demokratiskt inflytande. Beslutet var enhälligt. I många länder blev det i stället mera en "jag gillar inte dig utan ansluter mig till den andra organisationen i stället"-syndromet. Nämnas bör att i Sverige valde en förening att ansluta sig till Matsuis grupp då främst pgs av mycket starka vänskapsband mellan klubbedaren och dennes Sensei i Storbritanien.

Tyvärr fick Chiyako Oyama (Oyamas fru) inte ut Matsui från Honbu som är hennes fastighet. Han höll sig kvar på Honbu i över ett års tid trots polis och advokater. Först när det stod klart att Tingsrätten gav Fru Oyama rätt till huset (som hon stod som ägare till) flyttade han ut. Detta gjorde att han fick tid att bygga upp sin organisation medan Branch Chieferna (de kom att kallas Branch Chiefs-gruppen i början) hade svårt att verka utan kontor. Men hela tiden med förhoppning att kunna komma tillbaka till Honbu.

forts nästa sida



Så fortsatte det med flera rättsfall. Dessa drevs av såväl Fru Oyama, döttrarna Ruiko, Eki och Kikoku och av Branch Chieferna som av Matsui själv om rätten att representera Kyokushinkai, märkesrätt, fastigheter och egendom. Familjen får tillgång till några fastigheter samt en viss rätt att använda Kyokushin men inte helt. Matsui har märkesrätten för affärsverksamhet samt inom kultur och idrott.

Problemet var att dagen efter testamentet lästes upp efter begravningen gick Matsui till japanska Patent och Registreringsverket (JPRV) och registrerade Kyokushin, IKO, kalligrafi och kanku i sitt eget namn.

Matsui gjorde denna registrering trots att Sosai bara något år tidigare krävt att alla Branch Chiefs ute i världen skulle överlåta personliga märkesrätter till de nationella organisationerna eller direkt till IKO. Märkesskyddet skulle aldrig vara i en persons namn.

Första problemet uppstod när Matsui fick japanska telefonkatalogföretag att inte låta andra använda Kyokushin i telefonkatalogen. Några Branch Chiefs bedömde detta som så allvarligt att de anslöt sig till några som hade stöd av Sosais äldsta dotter Ruiko. Hon hade fått rätt i en domstol att använda Kyokushin. Dock kom direkt därefter ett generellt domslut som sa att alla som blivit Branch Chief direkt från Sosai fick fortsätta att använda Kyokushin under sin livstid. Men inga nya kunde få det.

Dessa processer kostade ofantliga pengar. Det gjorde även att energin riktades åt fel håll. Istället för att bygga upp så blev det ett ställningskrig. Trots Matsuis situation fick han dock en hel del av den japanska mediabevakningen i kampsports-sammanhang. Identifikationen blev ett allt större problem då det fanns fyra organisationer i Japan som kallade sig Kokusai Karatedo Renmei Kyokushinkaikan.

Under dessa omständigheter var det japanska problemet att kunna verka och synas. Tyvärr var JPRV mycket tydliga i sin registrering av märkesrätten. De tog ingen som helst ställning i frågan om det var rätt eller fel att Matsui hade registreringen. De bara konstaterade att han var först. Sosai hade alltså inte gjort denna registrering tidigare!

Då det i detta fall, i Japan, inte går att upphäva märkesrätten i nya domstolar och samtidigt försvara rättegångskostnaderna gjordes en förhandling med Matsui.

Med några förändringar så kan organisationen fortsätta att använda Kyokushin. Fördelarna skulle då vara: Lugn och arbetsro, fulla möjligheter att

marknadsföra sig i alla medier, tydligare identitet samt slut på advokatkostnaderna.

Detta är i grunden ett japanskt nationellt problem. Observera detta, det är viktigt att förstå. I andra länder är situationen många gånger annorlunda. Men japanska beslut påverkar även oss. Nu har den japanska organisationen beslutat följande att gälla från den 11 juli. Detta är registrerat och avslutat i japansk rätt.

- Traditionens namn utökas till Shin-Kyokushin Karate. "Shin" betyder i detta sammanhang "Ny". Nu är det ju den gamla, ursprungliga delen som representeras men det kan läsas i meningen "nystart".

- Sammanslutningen heter då Shinkyokushinkai.

- Organisationen byter namn till NPO World Karate Organization Shinkyokushinkai (WKO i stället för IKO). I det internationella perspektivet så tas beslutet på General Assambly i samband med VM om namnbyte för IKO. För Japan är det dock ett faktum. NPO står för No Profit Organization (ideell organisation).

- Som ny symbol har det valts en förenklad bild av tecknet för "kokoro" eller "shin" i betydelsen "sinne, själ, hjärta".

- På dräkterna blir det en ny kalligrafi av konstnären Kakinuma Koji av tecknen för Shinkyokushinkai. Han är en erkänd kalligrafiker från Tokyo med utställningar i Japan såväl som USA.

Dessa beslut gäller för Japan och de länder som så vill. I Sverige har ett enhälligt beslut förklarat att SKK inte ändrar vare sig namn, kalligrafi eller symboler. SKK är dock associerad med WKO. European Karate Organization (EKO) har ännu inte beslutat något i frågan.



Shinkyokushinkai



Personlig kommentar.

Detta väcker så klart mycket starka känslor hos de flesta. Men det är viktigt att förstå att vare sig WKO, JKO eller SKK har förlorat i någon domstol i frågan om rätten till Kyokushin som företeelse mot Matsui. Domstolen har endast konstaterat att Matsui gjorde den första registreringen och registreringen gäller. Vidare kommer SKK att hålla kvar Kyokushin seishin (spirit) och Oyamas undervisning, det kommer givetvis Shinkyokushinkai att göra också. Syftet är just att kunna fortsätta och behålla Kyokushins speciella särart. Märk väl att det kommer alltid att vara Kyokushin Karate som vi tränar och för vidare till kommande generationer.

I denna bakgrund så tas det upp flera mindre klädsamma händelser runt Matsui Shohei och andra. Säkert finns det någon i vår grupp som även de gjort ett misstag. Det är inte min mening att smutskasta någon i detta sammanhang utan detta är fakta. Allt i denna bakgrund finns det underlag till. Matsui var faktiskt en av mina mest personliga vänner under min tid på Honbu. Då förstär ni vilka känslor jag och andra som upplevt Honbu har från de senaste nio årens politik. De flesta har vänner i alla fyra grupperingarna för att inte tala om andra off springs. Personlig vänskap måste kunna fortgå men organisatoriskt utbyte är något annat.

Beslutet att ändra namnet var i början riktigt svårt i Japan. Men så fort det var taget så har introduktionen gått förvånansvärt smidigt. Många japanska ledare säger att detta var verkligen inte vad de önskade. Men nu kan de arbeta och utveckla sin verksamhet med tydlig identitet och känner att det var ett bra beslut trots allt. Förhoppningsvis så ger nu detta möjlighet till ett nyfokuserat arbete för Kyokushin Karate i såväl Japan som alla andra länder. Året VM kommer att gå till historien som det bäst arrangerade så följ noga vad som händer.

SWEDISH KARATE KYOKUSHINKAI

Michael Söderkvist

För SKKs styrelse samt Tekniska Kommittén



Shihan Howard Collins

The Shodan



Boken innehåller instruktioner gällande alla tekniker upp till och med svart bälte, exklusive kata. Beställ boken och ta del av Shihans kunskaper!

Klubbar beställer via kansliet till priset av 220 kr per bok. Därtill kommer kostnader för frakt och emballage.

Om du beställer den privat är priset 250 + 30 kr för frakt och emballage som du sätter in på SKKs postgiro 9 84 92 - 2. Obs! Det är 30 kr frakt per bok. Om du beställer två böcker ska du alltså sätta in 60 kr för portokostnader utöver bokkostnaden. Glöm inte att skriva namn och adress på inbetalningen!

Läs mer om VM i den särskilda VM-bilagan som medföljer denna månads SKK-info.

I nästa info...

...läs mer om de fyra fighters som kommer att representera Sverige i VM i början av oktober.

...sensei Johan Isberg är i Japan och tränar - förhoppningsvis har vi några ord från honom om hans upplevelser i Japan.

...hur var squadträningen på Banzai?

Har du synpunkter på SKK-infot? Skicka gärna dina kommentarer till skkinfo@kyokushin.se



Sommarläger 2003

Finns det något som är mer uppmuntrande än några soliga dagar i Stockholm? Kan då detta kombineras med hård träning, bra instruktörer (Shihan Fitkin, Shihan Payne och Shihan Collins) och många goda vänner är lyckan total. Shihan Fitkin introducerade oss till två nya vänner från Polen, långväga men mycket välkomna hoppas jag att de kände sig. Årets sommarläger bjöd på en nyhet, istället för att stå på varandra och träna inleddes varje dag med att hälften tränade och resten solade! Detta visade sig vara en mycket lyckad uppdelning då det innebar att varje individ blev sedd och fick en hel del personlig feedback under morgonpasset i dojon. Detta pass var fokuserat på kata, och många goda råd och applikationer gick igenom.

För eftermiddagens eskapader tog vi oss till soldränkta Djurgården för att i ett mördande tempo träna kata, kihon och applikationer för både kata och fighting. Efter mer än två och en halv timme i solens zenit kan jag meddela att intelligensen var på topp! En kort paus sedan avslutade vi dagarna med ett fyspass.

Lägret inleddes redan på torsdag kväll med gradering för Kyu och Dan grader och som alltid avslutade vi lägret med en god fight. Ett stort grattis till alla som graderade och främst till Stockholms Kyokushins Xerxes Malekani som med stolthet fick mottaga 1:a Dan. Som vanligt tycker jag att det är misär att behöva avsluta läger och åka hem... men som tur är kommer det ett sommarläger även nästa år, så tack alla som var där för att återigen gjort lägret till vad det blev och väl mött nästa år.

// Sempai Nina Engqvist, Banzai



Var du på lägret och är intresserad av att köpa ett lägerfoto? För endast 20:- kan du få en färgbild hemskickad! Bilden är i A4-format, och utskriven på färgskrivare. Hur gör man då för att få ett foto hem i brevlådan? Sätt in 20:- på SKK's postgiro (Pg 9 84 92-2), och glöm inte att skriva vad inbetalningen gäller och vart kortet ska skickas! I annat fall räknas inbetalningen som en anonym donation...



Kickoffläger region Nord

Den 2-3 augusti anordnade region Nord med Sensei Ghanbari i spetsen ett kickoffläger för klubbledare. Lägret gick av stapeln i Umeås dojo, med Shihan Nygren och Sensei Ghanbari som instruktörer.

För undertecknad startade lägret 06.30 med en bilresa på 26 mil, vilket för en sann norrlänning inte är mer än ett stenkast. Förutom undertecknad och Daniel Lundgren från Luleå så deltog även Senpai Mikael Nordström och Johan Holmberg från Skellefteå, samt Senpai Johan Edin, Senpai Fredrik Harr och Mika Räisinen från Umeå.



Lägret startade med ett teoripass där olika individer och gruppers förväntningar på instruktören diskuterades. Efter detta var det dags att jobba upp en aptit inför lunchen, Shihan ordnade detta genom att köra ett mittspass som avslutades med övning i progressiv avslappning. Efter lunch följde vi upp avslappningsövningen med diskussioner i ämnet. Sen var det dags att svettas lite till.

Vi lämnade dojon och begav oss till en sjö där vi först under Senpai Fredriks ledning genomförde ett lättare joggningspass med tillhörande övningar. Eftersom det alltid måste finnas någon som kommer sist så tog undertecknad på sig det jobbet, det hade givetvis inget med dålig kondition att göra. Efter denna runda var det dags att verkligen börja svettas. När vi kom tillbaka från joggingrundan hade Shihan och Sensei förberett en bastuflotte som vi alla transporterades ut till. Där tillbringade vi sen eftermiddagen med att dricka "sportdryck" och prata strunt om allt möjligt, inte bara karate. Sensei var vänlig nog att kolla temperaturen i vattnet innan vi övriga anlände, men jag tror ingen hade protesterat om Sensei gjort det på något annat sätt än med klädsimning. Tyvärr var det bara Shihan och Senpai Micke som fick uppleva detta live, vi andra fick bara höra den muntliga versionen som Shihan och Senpai mer är gärna delade med sig av erfarenheten. Efter ett rejält svettpass i bastun var det dags att återvända till land för att äta dagens middag, men det var lättare sagt än gjort. Daniel som fick nöjet att ro båten med Shihan och Sensei i land hade inte full koll på sina åror så återresan såg ut som ett storslalomlopp. Daniels egen kommentar var att han ville träna mer, därav den långa vägen hem! Andra båten hem blev tyvärr full så givetvis blev den högst graderade, Senpai Micke tvungen att simma iland. Dagen avslutades sedan med en god middag på en restaurang som tillämpade "all you can eat", vilket vissa deltagare utnyttjade fullt ut.

Dag 2 startade med gemensam frukost i dojon. Sedan körde vi ett teoripass om kataträning, där vi diskuterade både hur och varför vi tränar kata. Efter detta blev det dags för ett praktiskt kata pass. Vi jobbade med 2 st kator, Pinan Go och Garyu. Under övningarna med Pinan sono Go delades vi in i grupper om 2 och fick i uppgift att ta fram olika appliceringar på delar av katan, dessa skulle sedan visas upp för Shihan, Sensei och resten av gruppen. Sen avslutade vi med att gå igenom Garyu, vilket för många av oss var en kata vi aldrig gjort förut. Efter detta bröt vi för lunch. Efter lunch så var det dags för ytterligare ett teoripass, det behandlade träningsplanering. Här diskuterade vi många olika aspekter av planering, t.ex. träningsdagböcker, prestationskurvor, individuell planering, feedback och målsättningar. Detta pass fick även avsluta lägret.

Det var en mycket kul och givande läger, det var intressant att få ta del av Shihans och Senseis många år av instruerande på all tänkbara nivåer inom Kyokushin.

forts nästa sida



Efter lägret var det dags att vända åter mot Luleå, och som man kunde förvänta sig så blev vädret bara bättre och bättre ju närmare Norrbotten vi kom. Men jag antar att det är välkänt att numera så hittar man Sveriges bästa väder i Norr!!

Vi vill tacka Shihan Nygren Sensei Ghanbari för en väl anordnad kick-off och ett ytterligare tack till Sensei för att han tagit initiativet till detta årligen återkommande läger.

Osu!

Region Nord, via Fredrik Lundberg Luleå Kyokushin

Antoni Matacz på uppdrag i Skellefteå.

I juni lovade senpai Micke Nordström, något kryptiskt och hemlighetsfullt, att vi under ett träningspass skulle få besök av en gästinstruktör. Vi var alla nyfikna, lite spända och förväntansfulla inför besöket och det spekulerades en hel del inför det stundande träningspasset.



Vi blev glatt överraskade och många höjde på ögonbrynen den 27 juni när Robinssonvinnaren senpai Antoni Matacz kom in i dojon.

Det var faktiskt inte första gången som Antoni besökte vår klubb här uppe i norr. Tror det var -86 eller -87 som undertecknad hade den stora äran att hålla några träningspass för, den på den tiden grönbältade, Antoni som just kommit till Sverige från Polen. Antoni fortsatte sedan sin träning i Örebro hos sensei Stephen Jones och har efter det haft stora tävlingsframgångar i Japan och vunnit både Danska öppna och British open.

Det intensiva träningspasset som senpai Antoni höll på fredagskvällen handlade mycket om förflyttningar, avstånd och attityd i fighting och vi fick öva både praktiskt och teoretiskt mot varandra. Det märktes att Antoni har stor erfarenhet och hela träningspasset genomfördes med glimten i ögat.

Vi fick många bra och värdefulla tips och råd men, som alltid går tiden alldeles för fort när man har roligt. Senpai Antoni kommer tillbaka till oss i höst för att hålla ett träningsläger här i Skellefteå. Håll utkik på vår hemsida <http://kyokushinkarate.skellefteå.org> för närmare information om när, hur och var.

Kryssa gärna redan nu för datumen 28-30 november då ni alla är varmt välkomna till det, för fjärde i ordningen, årligen återkommande Norrlandslägret. Vi hoppas som vanligt på mycket snö för den numera traditionella utomhusträningen i slalombacken Vitberget på lördagsmorgonen.

Ett stort Domo arigato sänder vi alla i Skellefteå till senpai Antoni för det härliga träningspasset i somras, Osu!

Sayonara

Skellefteå Kyokushin genom Tony Asserholt



Sommarläger i Gävle

På fredagen den 1 augusti samlades förväntansfullt medlemmarna som skulle delta under helgens stenhårda träningsläger. Totalt var det 30 stycken, blandade åldrar, både tjejer och killar. Resan gick mot Strandbaden i Årsunda, med sin kilometerlånga strand och gott om träningsmöjligheter. Väl framme kastades väskor och packning in i stugorna som vi skulle övernatta i och så bar det av mot det första passet.

Det var uppställning utanför sempai stugan. Solen strålade och det var klarblå himmel. En liten kort joggingtur på stranden följt av kihon och ido geiko blev det av första passet. Efter det tände vi en brasa i en eldstad på stranden och grillade en massa korv. På natten var det svårt att få juniorena i säng utan de var uppe och sprang hit och dit.

Juniorena fick själva bita i det sura äpplet när den tidigare morgonen kom och det var uppstigning.

Frukostbordet var väl sorterat och det fanns något för alla. Första passet fick vi nu lite alternativ träning, en mjukstart med Philippe Vandenneele som är högt utbildad inom shihatsu, qi gong, tai chi, meditation mm och varit mycket utomlands och tränat med stora mästare. Vi körde en del övningar på ca en timme. Sen blev det lite schema ändring då Philippe och hans assistent ville vara med på ett litet fys pass. Det var bara att ta till mittsarna och köra. Att springa i sand tar verkligen musten ur en.



Det var sen dags för lunch, pasta med kycklingfilé smakade för de flesta. Kort vila inför nästa pass som började med en lång joggingtur följt av lite olika bensvep, nedtagningar, knivförsvar mm.

Passet avslutades likaså med att jogga tillbaka. Det började även regna från den genomgråa himlen under detta pass och det hjälpte väl inte till att hålla dräkterna rena precis.

Sen var det ytterligare mittsträning och uthållighetsträning. Man kan väl säga att kämparanda och att inte ge upp tog överhanden framför teknik på lägret. Efter detta pass var samtliga möra och trötta.

Middagen som bestod av ris och lax smakade, men efter maten då filmen "God hand" visades slumrade de flesta till. Kvällen följdes likaså av korvgrillning och lite bad. Nu sprack himlen åter upp och solen kom fram. Det regniga vädret hade dock inte hindrat någon från att träna eller slänga sig i det sköna vattnet efter varje träningspass.

Söndag morgon. Alla var trötta, slitna och musklerna sa till om att de hade varit på träningsläger. Efter frukost joggade vi ut på stranden och det blev giganternas kamp, sumobrottning på hög nivå där priserna var fina T-shirts. Sista moment på lägret blev en rush tillbaka till stugorna, vinnaren där fick likaså ett fint pris.

Efter detta bar det av mot stugorna för storstädning och hemresa - trötta, stela, utpumpade - som ett träningsläger ska vara.

//Senpai Morgan Larsson, Gävle Karate Kai



De senaste nyheterna inom Kyokushin Sverige hittar du även på www.kyokushin.se. Har ni gjort någonting på klubben som ni vill dela med er av? Eller planerar ni något ni vill bjuda in andra klubbar till? Maila till Lotta på skkinfo@kyokushin.se!

Stort grattis till Eva Jagebo-Bonnerud, Söråkers Kyokushin som tog brons i karate under polis- och brandmanna-VM i Barcelona i början av augusti. Över 11000 deltagare från hela världen var med på VM, och invigningen på OS-stadion i Barcelona gick av stapeln inför fullsatta läktare. I Evas tävlingsklass återfanns åtta tävlande, och kvaliteten på fightingen var mycket hög.

Försenade
gratulationer
till shihan
Lloyd
Payne, som i
juli gifte sig
med sin
Inga-Lill!

SKK-info Deadlines 2003

12 september
17 oktober
14 november
12 december

SKK's Kansli
Box 12090
402 41 Göteborg
Pg 9 84 92-2
skk.kansli@swipnet.se

Kalendarium

2003

- 30 augusti Öppen squadträning, Banzai Karate Kai, Göteborg, kl 11- 16. För VM-truppen samt övriga intresserade.
- 27 september Regional squadträning, region öst. Kata och kumite. Stockholms Kyokushin kl 11.00 - 15.00
- 4-5 oktober VM Japan
- 24 - 25 okt Maratonläger, Göteborgs Karate Kai. För mer info, kontakta senpai Kent Karlsson.

November

- 1-2 november Teknikseminarium, Göteborgs Karate Kai
- 8 november Regional squadträning, region öst. Kata och kumite. Stockholms Kyokushin kl 11.00 - 15.00
- 15 november Lag RM, Sundsvall
- 28-30 nov Norrlandsläger, Skellefteå

December

- 6 december Regional squadträning, region öst. Kata och kumite. Stockholms Kyokushin kl 11.00 - 15.00

Har ni något på gång på klubben? Se till att just ert event finns med på kalendariet i både info och på hemsidan!